

## BETRAKTELSE!

Den 15:e december berättade vår Kaplan Göthe Karsin om ”mörkret” och Broder Lars Jonnarth om vad som utmärker en äkta Odd Fellow.



### Kaplans tankar den 15 december 2017...

#### Vintersolståndet

är tidpunkten på året när solen har sin lägsta middagshöjd, vilket sammanfaller med den kortaste dagen. Detta inträffar när jordens rotationsaxel lutar mest från solen. Detta sker två gånger om året – på norra halvklotet ca 21-22 december, på södra halvklotet runt 21-22 juni.

#### Vintermörkret

sluter sig allt tätare omkring oss. För varje dag blir dagarna kortare och kortare på det norra halvklotet. I Sverige bedöms ett antal procent av befolkningen lida av så kallade ”årstidsbunden depression” på grund av det bristfälliga ljuset. Allra deppigast kommer det att vara torsdagen den 21 december klockan 17:28. Då inträffar nämligen vintersolståndet – tidpunkten då **solen står lägst på himlen**. Då är natten som längst och dagen som kortast.

#### Midvinterblot..?

Många tror att vintersolståndet firades innan Sverige blev kristet i form av offerfesten midvinterblot, som skulle vara en föregångare till julen. Forskningen är dock osäker på om midvinterblotet över huvud taget existerat, och i så fall exakt när på året det i så fall firats.

#### Tomasdagen

Däremot sammanfaller ofta vintersolståndet med Tomasdagen den 21 december, som fram till slutet av 1700-talet var helgdag i Sverige. I delar av landet markerade den starten på julefriden. Det var också då julölen fick provsmakas, varför dagen också kallas ”Tomas fylletunna”.

På grund av det kompakta mörkret betraktades såväl vintersolståndet som Tomasdagens nätter som farliga då onda väsen var i rörelse. För att inte uppröra näcken, onda andar eller rent av tomten fick inga så kallade kringgärningar utföras, alltså arbeten som kräver att något går runt, från och med Tomasdagen. Spinnrockar och annat fick därför ställas upp på vinden ända fram till tjugonedag Knut. Tomasdagen var också ett tillfälle att säga upp diverse kontrakt. Utöver att tjänstefolk och arrendatorer kunde sparkas ut så man också upp rättor och möss, i hopp om att de skulle lyda. Även om vintersolståndet kan kännas tungt växer ljuset i tunneln snabbt. Redan den 20 mars nästa år i samband med vårdagsjämningen är dag och natt lika långa.

*Hur kan vi närma oss ljuset? Tänk efter. Vänskap, Kärlek och Sanning innehåller allt ljus vi kan nyttja och detta ljus kan förnimmas allteftersom vi närvarar i logarbetet!*

*Göthe Karsin, Kaplan*

## En Odd Fellow är man – livsvarigt!

Vid logens möte den 15 december läste Övermästare Peter Ejhed upp en ansökan om utträde ur logen och Orden. Den ansökande brodern angav några skäl till sin utträdesansökan, och jag kände att jag ville ge ett förtydligande över vår Ordens religiösa ställning. Jag hade samma dag läst senaste numret av Svensk Odd Fellow-tidning, och artikeln med rubriken Ett Högsta Väsende, skriven av Karin Hansson, Distrikstorsire i Rebeckadistrikt 11. Syster Karin skriver bland annat följande:

”Vi har intygat om och lovat att vi erkänner ett Högsta Väsende. Men vi kommer aldrig att behöva redovisa vad detta innebär för oss personligen. Var och en av oss avgör, i hjärtat, hur tron ter sig och tar sig uttryck. Man formar sitt Högsta Väsende själv.”

Jag vill vidare kort reflektera kring ordet Vänskap. Under mina drygt 36 år i Orden, har jag vid ett oräkneligt antal tillfällen uttalat och hört orden Vänskap, Kärlek och Sanning. Kan jag vara vän med alla? Måste jag vara vän med alla?

Vi är olika som människor, och tycker och tänker olika. Därför blir det svårt att vara vän med alla. Kanske är det då viktigare att undvika att bli ovän, och i stället respektera varandras olikheter.



En dumhet kan vi alla begå.

Om jag själv blir utsatt för den kan det ibland vara svårt att förlåta. Men måste jag alltid förlåta? Det är upp till var och en att avgöra, men acceptera att det har hänt, bearbeta oförrätten, lägg den bakom dig och gå vidare.

Ibland hör jag uttrycket ”jag är med i Odd Fellow”. Jag snubblar ibland själv och säger det samma. I en klubb eller förening är man med, alltså medlem.

Men som exempelvis svensk medborgare är jag inte medlem, utan ÄR en svensk medborgare. Alltså - jag ÄR en Odd Fellow. I punkter har jag format min egen bild av en sann Odd Fellow, tre av dem är:

- **Undvik att bli ovän**
- **Lägg en oförrätt bakom dig och gå vidare**
- **En Odd Fellow är man – livsvarigt!**

*Lars E Jonnarth*

Välkommen på  
ämbetsmannainstallation  
den 8 januari  
Vi börjar kl 19.00!  
Klädsel: frack med svart väst

Än har Du chansen att  
anmäla Dig till vår kära loges  
JUBILEUMSFEST!  
Du, med nära anhörig eller goda  
vänner är hjärtligt välkomna!

